

Samya och Jai

Under rådande coronakris och andlig törst finns det ett par som vågar satsa på kärlek, gemenskap och medvetandeutveckling. Något som blir ännu viktigare nu än någonsin.

Mitt ute i skånska bushen under himmel, sol, stjärnor och måne, finner jag Samya och Jai Thornell som för snart 10 år sedan slog ner sina bopälar i Blentarp och skapade därmed en av alla de många underbara oaser som bidrar till att höja medvetandet och de positiva kärleksfulla energierna i vårt avlånga land. Mötet med paret är fridfullt. Varje andetag andas kärlek och glädje. Inom mig fylls jag med tacksamhet då jag tänker på att deras gemensamma livsuppgift är att ge människor som väljer att komma till dem, nycklar att hitta "hem". Vilket i sin tur bidrar till en mer harmonisk och fridfull värld för oss alla. Inte minst till de som kommer efter oss.

Deras möte för ca tjugo år sen började med en lekfull vänskap. Dessförinnan hade paret på olika håll omedvetna om varandras existens levt sina liv och tagit sina steg framåt, mer eller mindre medvetet, precis som vi alla gör.

När Samya och Jai träffades första gången, befann de sig båda på den plats dit livet hade tagit dem och allt

var rätt. De hade båda gjort insiktsfulla inre och yttre resor, betydelsefulla, men inte enkla. Att de var på väg till något annat kunde de båda ana, men absolut inte till vad. Till det yttre levde de väl. Jai drev en framgångsrik reklambyrå, hade villa vovve, Volvo, fru och två älskade barn. Samya levde med sina två barn och utbildade sig inom friskvård, healing, meditation, mindfulness och senare hyposyntes. Även Jai hade påbörjat sina mediala utbildningar. De levde, men inte fullt ut. För trots förändringar och utbildningar befann de sig långt ifrån det optimala harmoniska, glädjefyllda livet som de visste fanns. Problemet var att de inte hade någon vetskap om hur man tog sig dit. Så istället försökte de fylla det inre tomma hålet med sådant som människor brukar fylla sina tomma hål med, som alltför ofta leder till sjukdom, depression och utbrändhet. De längtade båda efter att hitta "hem" och där någonstans i den medvetenheten accelererade uppvaknandet som pockade på ytterligare förändringar.

Med facit i hand är det tydligt att allt de båda gått igenom varit viktigt för att förbereda och utbilda sig för de

gemensamma kommande uppgifterna som behövdes för att projektet "Love it" skulle kunna leverera.

De är båda medvetna om att allt som sker har ett syfte. Men i stunden är det inte alltid tydligt, så det krävs mod och framför allt tillit att ta sina stapplande steg fram, lyssna inåt och göra valen. Åren gick och så plötsligt en dag, precis som i en saga, stod de där och hade just upptäckt att deras vänskap hade förvandlats till kärlek. Smått förvirrade av upptäckten och den starka kärleken de kände för varandra, så insåg de båda, att ytterligare mer arbete och stora förändringar väntade.

Jag kan lätt föreställa mig hur vägen till Blentarp har varit kantad med ett gediget inre och yttre arbete, mediala utbildningar, känslomässiga dramatiska beslut och förändringar, kombinerade med gränslös, villkorslös kärlek. I allt detta som varit, sitter vi nu tillsammans, allt välsignat, i ett intressant samtal och jag känner hur vackert livet är om vi bara har modet att följa den inre

Namn: Jai Thornell & Samya

Bor: Blentarp, Skåne

Gör: Driver Love it, ett företag som erbjuder kurser samt behandlingar i Soul Mediumistic Re:connection, Soul manifestation Coach, Hyposyntes, Hypnos med tidigare liv, Taktill massage.

Bakgrund: Jai arbetar som krönikör i Tidningen Nära och Tidningen Free samt författare (med tidigare namn Per Ola Thornell) till tre böcker.

Både Jai och Samya har gått många utbildningar inom personlighetsutveckling och medialitet.

Aktuell: Omarbetar Anonyma Alkoholisters Tolvstegsprogram för att erbjuda hjälp till människor med beroendeproblematik.

Hemsida: www.loveit.se



kompassen, som vi aldrig vet vart den leder. Vägen hem kan vara känd med svåra beslut och förändringar. Rädslor kan dyka upp och människor som man älskar, kan i sin rädsla för förändring lämna. För mig som åskådare är det fascinerande att se att det är just deras val på vägen, modet och tilliten som har förenat dem i villkorslös kärlek.

Deras upplevda erfarenheter, utbildningar och kärleken till sig själv och till varandra gav dem den luft under vingarna som kunde ta dem till de höjder som vi alla kan uppnå om vi bara har modet att gå vägen. Det som paret nu brinner för är att hjälpa människor att nå dit. Få människor att hitta hem. Vad som leder "hem" det är Kärleken. Därför riktar "Love it", sin fokus på kärlek. Och det är vackert.

När jag hör Samya och Jai säga att dagens människor lider av andlig brist, förstår jag vad de menar. Även människor som anser sig leva ett andligt liv söker ofta svaren med hjälp av guider utifrån. Där är det lätt att fastna. I sökandet utanför sig själv förminskar man sig och där kan man bli ett offer. Samya och Jai säger, att svaren, lösningarna, de har vi alla inom oss. Lyssnar jag på den inneboende gurun tar jag ansvar för egot och för de val jag gör. Allt är möjligt om vi bara är villiga att leta och arbeta med oss själva. Konsten är att hitta in. Det är här som "Love it" kommer in i bilden och guidar och leder oss in i den välbehövliga stillheten. För det är i stillheten vi kan finna vägen. Meditation och yoga kan vara bra vägar för att finna den inre visdomen.

Samya menar att vägen till harmonin kan se ut på många olika sätt. Men det är först när vi slutar leta utanför oss själva och går inåt som vi närmar oss harmonin. När vi går inåt är det ofta först smärta vi möter. Smärtan som vi kan möta, ligger där som ett hinder i vägen. För att kunna gå djupare måste vi våga se den i ögonen. Samya är tydlig med att detta inte alltid är lätt, men det är enda vägen. När vi möter smärtan kan det därför kännas tryggt att bli coachad av Samya som använder sig av hyposyntesen. Den ligger henne varmt om hjärtat. När vi väl kommit genom smärtan, finner vi det som vi söker. Den vi egentligen är. Vi finner vår själ, vår storhet och en enorm kärlek.

"Love it" vill utveckla omsorgssidan och betonar att i allt vi gör, så utgå från hjärtat. Målet är att sprida storhet och skapa den värld vi vill leva i. De vill visa hur vi kan använda vår mediala, intuitiva förmåga i det dagliga livet eftersom det innebär att lyssna på sin själs röst. För att nå dit krävs ett ständigt arbete med sig själv. Att vara observant på sina ord, tankar och handlingar. Kärleken och det mediala går hand i hand. För att bli den fria själen vi alla längtar efter att vara, behöver vi frigöra oss från oss själva. Så länge som vi har en rädsla är vi inte fria. Vill vi leva som fria människor är det viktigt att också befria oss från rädslan för döden. Vansinnet lockar oss att tro att pengar, kärlek och pryglar ska göra oss lyckliga. Endast ett helt sinne kan åstadkomma harmoni. Vi kan gå i terapi för egot, för att hela sinnet. När man helar sinnet, helar man kroppen. Ett bra mål kan vara att låta egot tjäna själen istället för att låta egot vara mästaren.

"Terapi är för Egot, för att hela sinnet. Egot står för separation medan hjärtat står för enhet. Helar man sinnet, helar man kroppen"

Genom åren och med deras egen personliga resa och utveckling har "Love it" vidareutvecklat sina utbildningar. Tidigare utgick de, precis som andra gör, utifrån tron om att vi är separerade varelser. Idag utgår de från Oneness - I am. I denna utbildning använder man upplevelsebaserade verktyg för att återknyta sin själ, så att man kan använda den i sitt dagliga liv och utveckla sig själv. Fokus ligger på att "trötta ut" egot genom att fokusera på ljuset, vår storhet och själ som är vårt sanna varande.

"Love it" är mån om att ge eleven tillgång till sin egen inre visdom, finna sin passion och sina personliga talanger. Genom att ge sig tid att lyssna på andetaget kommer man i kontakt med intuitionen, som inte är något annat än den heliga anden. Slutmålet är att återta sin naturliga kraft och sitt sanna Jag. Att komma hem.

Av Nonna Larsson